

## Ohel Yonah Menachem

Synagogue &  
Community Center

Rabbi David Spektor

דוא"ל:

vaad@ohelyonah.com



## אוהל יונה מנחם

בית כנסת  
ומרכז קהילתי

הרב דוד ספקטור

אתר אינטרנט:

www.ohelyonah.com

דרשה מאת הרב דוד אברהם ספקטור לשבת פ' לך-לך תשע"ב  
לכבוד בר המצוה דוד גודמן ובנושא:

## ניסיונות החיים של אברהם ושלנו

שבת שלום וברכת מזל טוב לבר המצוה דוד, ובקיצור דוד אריה מתנאל ולהורים לדניאל ורחל. השבת היא לא השבת הראשונה שאנחנו שרים לכבוד משפחת גודמן. בשבת חול המועד סוכות שרנו כאן "ושבו בנים לגבולם" לכבוד שני עולים חדשים כמו אברהם ושרה בפרשת השבוע, הלא הם הסבא מרסל והסבתא לין שעלו לאחרונה ארצה ואנו מברכים אותם בברכת ישוב טוב בארץ ישראל ובירושלים. ברכת מזל טוב גם לסבתא אניטה, המלמדת תורה בקהילה הקטנה באי ג'רסי, ליד אנגליה, שעל שמו נקרא ניו ג'רסי באמריקה. גודלו של האי ג'רסי כגודלה של בית-שמש ותרגישי בבית אצלנו. אתה דוד נקרא ע"ש בעלה ז"ל, הסבא דוד, שהיה שם נשיא בית הכנסת ובעל הקורא. אתה דוד מוסיף עוד קומה ובפרשיות התפילין שלך כתבת בעצמך את הכתרים (התגין) על האותיות. עשית כמו ידיך את מלאכתו של הקב"ה, כמסופר במסכת מנחות (כט:) "בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידך (לתת את התורה בלי הכתרים האלה)? אמר לו: אדם אחד יש שעתידי להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתידי לדרוש על כל קוץ וקוץ (על כל תג ותג מהכתרים הללו) תילין תילין של הלכות." לא רק ממשפטי ומאותיות התורה אפשר ללמוד, אלא ר' עקיבא ידע ללמוד אפילו מהכתרים שנמצאים מעל שבע אותיות שעטנ"ז ג"ץ. דוד קראת היום על אברהם אבינו, שעמד בעשרה ניסיונות לא פשוטים וניצח אותם. על ההבדל בין הנסיונות למדת לאחרונה משיחה של נשיא המדינה, מר שמעון פרס אצל גלעד שליט והוריו במצפה הילה. בתחילת הביקור אחרי השחרור מהשבי הוא אמר לו שיש שני סוגי גיבורים. יש גיבור לשעה, כמו גיבור במלחמה ויש גיבור יום יום משך חמש שנים שבי לבד לבד בחדר מבודד מול האויב. נסיון ואתגר דומה יש לדעתי גם לבר מצוה. אתה אמנם חוגג עכשיו את כניסתך למצוות, אבל זה ליומיים. אתמול באולם השמחות בבית התפילה והיום בבית הכנסת כאן, אבל יחד עם זה האתגר והנסיון האמיתי הוא ביום יום, משך שנים רבות. עבדו את ה' בשמחה לא רק ביום הבר מצוה, אלא ביום שלאחר מכן, בקיום המצוות, כל יום מחדש. שיהיו תמיד כחדשים ורעננים בעיניך. ולפי שמחת החיים שיש בך והרצון יחד עם הבית הנפלא של הוריי אני בטוח שתצליח. מכל מקום נשאלת השאלה למה מעמיד הקב"ה את אברהם ובעצם כל יהודי בכל כך הרבה ניסיונות? למה לא הכל הולך פשוט וחלק בחיים? נותן על זה המדרש (בראשית רבה נה, ב). נוסח בהוצאת יבנה) דרך משל כמה תשובות: "אמר ר' יוסי בן חנינא: הפשתני הזה (אדם שמאבד פשתה, שהוא צמח חד-שנתי, שמגבועוליה מפיקים את סיבי הפשתן כחומר גלם לבדים ולבגדי פשתן), בשעה שהוא יודע שהפשתן (צמח הפשתה) שלו יפה, כל שהוא כותש אותה (את הפשתה), היא משתבחת... כך הקב"ה מנסה את הצדיקים." פירוש המשל הוא שהמכות שנותנים לגבועולים הטובים של הפשתה משביחות אותם, מפני שע"י זה יוצאים הסיבים החוצה ומהם עושים אחר-כך בגדי פשתן. כך בנמשל המכות והניסיונות הקשים בחיים שהקב"ה עושה לאנשים צדיקים, הם מוציאים את הכוחות החיוביים שבהם לפועל. בעברית של היום היינו אומרים שלאברהם לא היו עשרה ניסיונות אלא עשרה אתגרים, שלא רק שעמד בהם אלא שהם בנו את אישיותו שהיתה מקודם מכוונסת ועכשיו היא יצאה לפועל. וכפי המשל שם במדרש לפני-כן (סעי' א'): "כנס (כדגל) הזה של ספינה" זאת אומרת, שנסיון הוא מלשון "נס להתנוסס" (תהילים ס, ו). זה דגל על ראש התורן של הספינה בים סוער, שמקודם היה מקופל, מכוונס ועכשיו הוא מתנופף ברוח. ניסיונות החיים מוציאים את הכוחות הטובים שבאדם לפועל. וכך גם המצוות שאתה דוד מקבל עליך כבר מצוה. כל מצוה מכווננת כנגד חלק בגוף ובאישיות. למשל אמירת ברכות ותפילות מוציאה את כח הדיבור החיובי לפועל. הנחת תפילין של יד מול הלב מוציאה כבר בתחילת היום את ההרגשות הטובים שבלב לפועל. והנחת תפילין של ראש כנגד המח מוציאה את המחשבות הטובות לפועל. דוד, זה הנסיון, האתגר שלך עכשיו כאיש גדול, כבר מצוה: לעשות את כל המצוות בהידור ובשמחה ובהבנה, ועל ידם יוצא כל הטוב שבך עוד יותר לפועל. אחר-כך מוסיף המדרש עוד משל: "לבעל-הבית שהיה לו שתי פרות. אחת כוחה יפה(חזק) ואחת כוחה רע(חלש). על מי (בעל הבית) נותן את העול? על אותה(פרה) שכוחה יפה (חזק)! כך אין הקב"ה מנסה אלא את הצדיקים." המשל במדרש הוא שעל העורף של הפרה החזקה מותקן מוט, הנקרא עול, שאליו מחוברים חבלים, מושכות למשיכת עגלה או מחרשה. זאת אומרת שפרה חזקה מסוגלת למשוך אחריו עגלה מלאה עם אנשים או ארון הברית, כפי שקרה בזמן התנ"ך בדרך לבית-שמש(שמואל א, פרק ו' בדילוגים): "ויקחו (הפלשתים) שתי פרות... ויאסרום (ויקשרו אותם) בעגלה... וישימו את ארון ה' אל העגלה... וישרנה הפרות בדרך, על דרך בית שמש." והנמשל הוא שהצדיק וכן כל בר מצוה שמתחיל דף חדש בחיים, מסוגל כמו הפרה היפה והחזקה למשוך אחריו עגלה מלאה אנשים, להיות מגיל 13 שליח ציבור וכן אתה דוד יכול מעכשיו לזכות על ידי עשיית המצוות והמדות הטובות שלך רבים מישראל בבחינת "כל ישראל ערבים זה בזה במצוות". דוד בשם הקהילה נברך אותך שתהיה בשמחה תמיד בכל מצוה ובכל נסיון חיים ואתה מוזמן לעלות לקבל ספר זה.