

Ohel Yonah Menachem

Synagogue &
Community Center

Rabbi David Spektor

דוא"ל:

vaad@ohelyonah.com



אוהל יונה מנחם

בית כנסת
ומרכז קהילתי

הרב דוד ספקטור

אתר אינטרנט:

www.ohelyonah.com

דבר תורה ועדכון לפ' תולדות

שבת שלום לאחי ורעי חברי הקהילה, ראיתי בתחילת פרשת תולדות בפירוש "הכלי יקר" איזו פרשנות חדשה, שהיא מאד רלבנטית לימינו.

לרבקה בטן מלאה. כשהיא עוברת ליד בית המדרש של שם ועבר התינוק רוצה לצאת ולהיות תלמיד מן המניין. זה מצוין. אבל מה קורה עם אותו עובר? גם כשהיא עוברת ליד בית עבודה זרה, הוא מתחיל לבעוט ורוצה לצאת וללמוד עבודה זרה. זה מוזר. רבקה לפי פירוש הכלי יקר לא יודעת עד כה שיש לה תאומים אלא חושבת שיש לה תינוק אחד. "היא סברה... **ולד אחד** בבטנה ורוצה לצאת בין לפתחי בתי מדרשות, בין לפתח עבודה זרה." תינוק אחד עם שתי נטיות הפוכות. היא חייבת עכשיו ייעוץ חינוכי דחוף. והולכת לדרוש את ה'. "לפיכך: ותלך לדרוש את ה'". גם לנו כהורים יותר קל עם כל ילד רוצה ללכת ללמוד בבית המדרש, בישיבה תיכונית או באולפנה, או בשלב יותר מאוחר לשיבת הסדר או מכינה או למדרשה ולמכללה. הקושי מתחיל כאשר למרות החינוך הטוב בבית הילד רוצה ללכת למקומות שהם ההיפך של בית המדרש, כמו שקרא לרבקה. בזה חייבים ייעוץ, לדרוש את ה'.

בהמשך ה' מגלה לרבקה שיש כאן תאומים, שני ילדים בבטן, כאשר אחד עם נטיה לבית המדרש והשני עשו עם נטיה הפוכה מזה. וכאן רבקה שואלת, לפי פירוש הכלי יקר, שוב למה לה לשאת בהריון של עשו הרשע.

"הרגישה שודאי אחד יהיה צדיק ואחד רשע, על-כן למה זה אנכי כי כמוני כהגר ומה אנכי טוב ממנה? ... ומה הועילה תפילתי?"

היא לא רוצה להיות כהגר שהיתה בהריון וילדה את ישמעאל. היא מעדיפה להיות כשרה, שממנה יצאה רק ילד צדיק, יצחק. וכאן היא מקבלת תשובה, שגם בעשו יש כמה נקודות טובות ובעבורם כדאי לרבקה לשאת את ההריון הזה.

"ויאמר ה' לה: שני גוים בבטן - זה רבי ואנטונינוס והואילה תפלתה שגם עשו יצא ממנו זרע כשר כאנטונינוס ושאר גרי צדק, מה שאין-כן בישמעאל ובזה את טובה מהגר." ככלל, בכל רע יש גם נקודה טובה ואליה יש לכוון. זה לא פשוט, אבל זה כלל גדול בחינוך, שאם כבר הגענו למצב מורכב ובדיעבד בחינוך אחד הילדים יש לשים לב לנקודות האור שיש בחושך ואותם לפתח. זה למדנו מתחילת פרשת תולדות ומפירוש הכלי יקר.

האמת היא שאני כבר שבועיים באשפוז מלא בהדסה עין כרם, ויש לי מעט זמן ומעט כח ללימוד תורה, אבל גם בחושך אני מחזיק באור ובכלל אחד בסיסי, שכל כח רפואי הוא שליח מאת רופא כל בשר ומפליא לעשות. בין שקוראים לו אלכסנדר או אבגניה או אחמד או מריה או חנה. כולם שליחים, בין שיודעים את זה לבין שלא יודעים את זה. וכולם בוודאי לפי האתיקה הרפואית משתדלים לעשות את המיטב. ואם ככה מסתכלים בכל נושא בעולם, החיים יותר קלים ומחוברים גם לשמים.

אני עובר תקופה לא קלה, כאשר מערכת החיסונית ירדה לכמעט אפס, מח העצם הקודם שהיה נגוע במחלה כבר איננו ומח העצם החדש עוד לא נקלט לגמרי. זו ירידה לצורך עליה ולכן אני מאריך מאד החברים מהקהילה ומחוצה לה שהיו להם האומץ לבקר אותי, שזה כולל מסכה ורחיצת ידיים וכן מגבלה עד שני מבקרים בו זמנית. אשריכם ושמתם אותי מאד. הסליחה לאלה שמצאו אותי ישן ולא רצו לגזול שינה ממני ולהעיר אותי. ה' ישלם לכם גמולכם הטוב כפליים, שקיימתם אותה מצות ביקור חולים שה' קיים באברהם אבינו אחרי שהיה חולה מהברית.

אחי ורעי, תודה על כל העזרה למשפחתי בתקופה הקשה הזו, שאנו מקווים שלא יהיה יותר מעוד כשבועיים, שלוש. אני מברך את כולם בברכת שבת שלום, ושלוחה ומנוחה שלמה. שלכם, עבד קטן לעם גדול וקדוש, דוד אברהם ספקטור